

Dit boekje is van:



Lezen & schrijven
met
Anne Frank

Werkboek 1



In dit werkboekje zie je bij elke opdracht een plaatje staan. Elk plaatje heeft een betekenis zodat je weet wat je moet doen. Het plaatje staat altijd **links bovenaan**.



Hoi!

In dit boekje leer je meer over Anne Frank. Anne Frank is een joods meisje. Voor haar dertiende verjaardag krijgt ze een dagboek. Anne houdt van lezen en schrijven. Ze is van plan om alles wat ze belangrijk vindt in dit dagboek op te schrijven. Maar dan breekt er oorlog uit...

Wil je meer te weten komen over haar leven?

Maak ook alle opdrachten in dit boekje, want er is een leuke verrassing aan het eind.

De binnenkant van de tentoonstelling vertelt je alles over Anne's lievelingsboeken en laat zien wat zij zelf geschreven heeft. Aan de buitenkant zie je een tijdlijn. Boven de tijdlijn vind je informatie over Anne Frank en haar familie. Onder de tijdlijn leer je over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.



Dit betekent dat je wat moet schrijven of tekenen.



Als je dit ziet, dan moet je wat lezen.



Nu moet je naar de tentoonstelling om het antwoord te vinden.

Succes!

Het leven van Anne Frank



12 juni 1929

.....
.....
.....

Begin hier >>
Zoek de jaartallen op in de tentoonstelling. Schrijf in je eigen woorden bij elk jaartal wat er toen gebeurde.



Op 6 juli duikt de familie Frank onder op de Prinsengracht in Amsterdam. Daar zitten ze meer dan jaar.

Op 10 mei 1940...

.....
.....
.....
.....

Als Hitler aan de macht komt, is Anne bijna vier jaar oud. De familie Frank besluit ...

.....
.....
.....

Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen aan. Frankrijk en Engeland reageren daarop door...

.....
.....
.....



Twee jaar lang schuilen in het achterhuis

2

Na drie dagen in het Achterhuis schrijft Anne weer verder in haar dagboek. Ze heeft veel te vertellen en schrijft:

'Er is zoveel gebeurd dat het is alsof de hele wereld zich plotseling omgedraaid heeft [...].'

Er is nog een familie die een veilige plek zoekt. Dat zijn Hermann en Auguste van Pels met hun zoon Peter.



Dit is Fritz Pfeffer. Hij is een kennis van de familie Frank en Van Pels. Hij moet ook schuilen. Hij deelt een kamertje met Anne. Dat vindt Anne niet zo leuk. Het is er al zo klein!



Wat zou jij doen als je weet dat je overdag heel erg stil moet zijn? Als je zachtjes moet praten en bijna niet mag lopen overdag?

Teken of schrijf in deze vakjes drie dingen die jij zou meenemen naar het Achterhuis.

Lezen en schrijven in het achterhuis



In de herfst van 1943 heeft Anne vaak sombere dagen. Wanneer is de oorlog eindelijk afgelopen?

Otto geeft Anne een tip. Hij zegt dat ze mooie zinnen kan overschrijven uit boeken. Anne vindt het een leuk idee en begint een speciaal Mooie-zinnen-boek.

Op 4 augustus 1944 doet de politie een inval en alle onderduikers worden gearresteerd. Iemand heeft ze verraden. Wie ze verraden heeft, is nooit bekend geworden.

Tijdens de zomer van 1943 krijgt Anne steeds meer plezier in schrijven. Ze begint verhaaltjes te schrijven. Soms verzint ze deze, maar ze schrijft ook verhaaltjes op die echt gebeurd zijn in het Achterhuis.

Anne is dol op lezen. Ze leest veel boeken in het Achterhuis. Soms schrijft ze in haar dagboek wat ze van die boeken vindt.



Miep Gies

Bep Voskuyl

Johannes Kleiman

Victor Kugler

De onderduikers worden geholpen door vier medewerkers van Otto. Zij brengen eten en soms ook boeken en tijdschriften naar het Achterhuis.

Welke twee helpers brengen boeken naar het achterhuis? Het antwoord vind je aan de binnenkant van de tentoonstelling!





Hoe loopt het af?

Alle onderduikers worden gevangen genomen door de politie. Annes dagboek blijft achter. Miep Gies bewaart het dagboek voor Anne.

Volg de route door de pijltjes te volgen van 1 naar 3.

De onderduikers worden eerst naar kamp Westerbork gebracht in Nederland.

1

3

Anne en Margot worden daarna naar het concentratiekamp Bergen-Belsen in Duitsland gebracht.

2

Van daaruit worden ze met de trein naar concentratiekamp Auschwitz-Birkenau gebracht. Otto wordt hier gescheiden van Anne, Margot en Edith.

4

Anne sterft in februari 1945 in Bergen-Belsen aan tyfus, een besmettelijke ziekte. Ook haar zus en moeder overlijden. Otto Frank is de enige van de onderduikers die de oorlog overleeft.

761 dagen in het Achterhuis,...

Anne woont 761 dagen in het Achterhuis. Dat is meer dan twee jaar! Al die tijd schrijft ze in haar dagboek, 'Verhaaltjesboek' en Mooie-zinnen-boek. Daardoor weten we nu wat ze heeft beleefd, wat ze voelde en wat ze wilde worden.

Op 5 mei 1945 geeft het Duitse leger zich over. Nederland is bevrijd. Als Otto weer terugkomt in Amsterdam, geeft Miep het dagboek van Anne aan hem. Otto geeft twee jaar later het dagboek uit.



Anne Frank wilde schrijfster worden. Denk je dat haar wens is uitgekomen?
Schrijf hier je antwoord.

Omdat

Anne was niet de enige,...

Er zijn nog veel meer joodse kinderen zoals Anne Frank geweest. Niet iedereen kon onderduiken. Niet iedereen schreef een dagboek. Er zijn 6 miljoen joden vermoord tijdens de Tweede Wereldoorlog, van wie 1,5 miljoen kinderen.



'Het fijnste van alles vind ik nog dat ik dat wat ik denk en voel tenminste nog op kan schrijven, anders zou ik compleet stikken.'
Dit schreef Anne op 16 maart 1944.

Annes dierbaarste bezit

Annes dierbaarste bezit is haar dagboek. Schrijven is heel belangrijk voor haar. Als je stil moet zijn, en niet naar buiten mag, dan kan je met schrijven je hart luchten.

Stel je voor: je voelt je heel erg boos of verdrietig of eenzaam.
Wat doe jij dan? Schrijf het op in dit vak.

.....

.....



Loop naar de buitenkant van de tentoonstelling

1 **Omcirkel één** van de volgende woorden: **razzia** **onderduiken** **jodenster**

2 Zoek je gekozen woord op in de tentoonstelling.

3 Bij welk **jaar** staat jouw woord?



Wat betekent jouw woord? Leg uit in je eigen woorden.

.....

.....



Nu jij!

Maak de volgende zinnen af:

Hoe voel jij je als je leest?

Als ik mijn boek lees dan,

.....

.....

Waar lees je het liefst?

Ik lees mijn boek het liefst (plaats):

.....

.....



Loop naar de binnenkant van de tentoonstelling

Niet één boek

Anne schrijft haar dagboek al heel snel vol. Wist je dat Annes dagboek niet één boek is, maar ook bestaat uit schriften en losse blaadjes?

Anne schrijft ook verhaaltjes op in een 'Verhaaltjesboek'. Soms schrijft ze zelfs mooie zinnen over uit boeken in haar Mooie-zinnen-boek.



Zoek en lees het stukje over de vlo in de tentoonstelling. Lees de rest van het verhaaltje hier verder en verzin en schrijf vervolgens zelf het einde!

Gisteren had ik er één van m'n been afgevangen, 10 minuten later weer één beneden en 's avonds op Dussels bed liep er al weer een op m'n been.' Hij glipte tussen m'n vingers door, die beesten zijn zo verschrikkelijk vlug. [...]

Ik pakte hem op en,

.....
.....
.....
.....



Hoe lees jij?

10

Als ik lees, dan fluister ik meestal - lees ik hardop - lees ik voor mezelf - lees ik voor mijn zusje of broertje

5

Wanneer lees je het liefst?

6

Anne leest veel boeken in het Achterhuis.

Wat heeft Anne geschreven

1

2

3





Loop naar een plek waar je lekker kan schrijven

11

Jouw lievelingsboek

Lezen en schrijven horen bij elkaar.
Als je veel leest zal je vanzelf ook beter gaan schrijven.

Omcirkel welke soort boeken je het **liefst** leest:

grappige boeken

spannende boeken

romantische boeken

boeken over sport

boeken over dieren

griezelboeken

sprookjes boeken

geschiedenisboeken

boeken over de ruimte

Of anders, ik lees geen boeken maar ik lees wel graag:

.....

De verrassing!

- 1 Zoek de zinnen die je eerder hebt opgeschreven in dit boekje. Dat zijn de zinnen op pagina 8 en 10.
- 2 Kijk naar het cijfer in de inktvlek.
- 3 Schrijf hieronder alle zinnen over, let op: schrijf ze op de juiste plaats! Cijfer 2 komt op regel 2, cijfer 8 komt op regel 8 enzovoort.

12



1 Wanneer ik in mijn boek lees

2

2

3

3

4 Wanneer ik in mijn boek lees

5

5

6

6

7 Wanneer ik in mijn boek lees

8

8

Beste schrijver,

Je hebt nu een rondeel geschreven. Dat is een gedicht van acht regels. Schrijf alles over op een blaadje en versier je gedicht.

Goed gedaan! Je bent een echte dichter!



Colofon

Teksten

Anne Frank Stichting

Lies Schippers

Sanne Verstraete

Realisatie

Joséphine de Man

Inger Schaap

Vormgeving

Joost Luk

Skepja, Pieter Mineur

Fotografie

Juul Hondius

Correctie

Mans Kuipers

Rechten

Familiefoto's Anne Frank, fotocollectie Anne Frank Stichting, Amsterdam

Tekst Anne Frank © Anne Frank Fonds, Basel

© Juul Hondius fotografie

